

‘Ik zat bij een JEUGD BENDE’

LARA (15): ‘KIM WAS DE ENIGE DIE MIJ LEEK TE BEGRIJPEN. MAAR ZIJ LIET MIJ DINGEN DOEN DIE IK EIGENLIJK HELEMAAL NIET WILDE. ZO KWAM IK BIJ EEN GROEP TERECHT DIE GEWELD GEBRUIKT, VANDALISME PLEEGT EN MET ANDERE GROEPEN VECHT.’

‘Mijn moeder was verliefd geworden op een andere man. Ze ging ergens anders wonen. Het was niet onze schuld, zei ze. Ik vond het stom en schold haar uit voor egoïst. We hadden het toch gezellig samen? Al was de sfeer thuis het laatste halfjaar niet meer zo fijn

als vroeger. Als ik 's avonds in bed lag, hoorde ik mijn ouders vaak ruziemaken. Op school haalde ik steeds slechtere cijfers en ik had het gevoel dat ik met niemand kon praten. Op een middag zeiden mijn ouders dat ze gingen scheiden. Ik vond het zo oneerlijk. Boos rende ik naar buiten. In een verlaten speeltuintje ging ik op een schommel zitten. Toen

‘Sven trok een mes en zei dat hij hem zou vermoorden’

kwamen bij mij de tranen. Opeens stond daar een meisje van mijn leeftijd. Ze zag er stoer uit en droeg leuke kleren. Bij dat soort meiden voelde ik me altijd heel onzeker. Stiekem wilde ik ook zo zijn, maar ik was te verlegen, stond niet graag op de voorgrond. “Hè, ik ben Kim. Gaat het wel?” vroeg ze. Zonder erbij na te denken vertelde ik haar alles over mijn moeder. Kim vond het gemeen. Haar ouders waren ook gescheiden. Op dat moment leek zij de enige die mij begreep. Ze vroeg of ik zin had om mee te gaan naar het centrum, waar ze had afgesproken met vrienden. Ik vond het superstoer dat Kim mij mee vroeg. De groep bestond uit tien jongens en drie meisjes, die ik wel vaker had gezien als ik boodschappen deed met mijn moeder. Mijn moeder zei altijd dat die groep alleen maar voor overlast zorgde. Ik was eigenlijk een beetje bang voor ze, maar tegelijkertijd vond ik ze supercool.’

Geaccepteerd

‘Kim stelde mij aan haar vrienden voor en ik voelde me geaccepteerd. Elke dag na school hing ik met Kim en haar vrienden

op straat. Soms zelfs onder schooltijd. Bij hen voelde ik me veilig. Papa deed zijn best om het gezellig te maken thuis, maar ik voelde dat hij verdrietig en somber was. Ik was liever bij Kim. Zij leende me kleren en vertelde me dat Sven had gezegd dat hij me leuk vond. Sven was knap en durfde alles, ik voelde me zeer vereerd. Al schrok ik hevig toen we een andere groep tegenkwamen. Ze begonnen over en weer te schelden en Sven begon een jongen van de andere groep te slaan. Sven trok een mes en zei dat hij hem zou vermoorden. Kim fluisterde in mijn oor dat hij dat niet echt zou doen, maar dat hij hem alleen bang maakte, omdat hij over Sven had geroddeld. Ik voelde me niet prettig als er ruzies waren met andere groepen. En ook niet als er dingen werden vernield door de jongens. Het viel mij op dat er één jongen was die daar niet aan meedeed: Justin.'

Stelen

'Kim legde mij uit hoe ze spullen jatte in winkels, zoals make-up en snoep en zei dat ik het ook moest doen. Dat wilde ik helemaal niet, maar ik durfde geen "nee" te zeggen, omdat ik bang was dat ze me suf zou vinden. Thuis verstopte ik die spullen in mijn kledingkast. Ik was bang dat mijn vader zou vragen hoe ik eraan kwam. Op een avond zei mijn vader dat de school had gebeld om te zeggen dat ik spijbelde. Hij vroeg waarom ik dat deed en zei dat hij zich zorgen over me maakte. Eigenlijk wist ik het zelf ook niet. Ik wist alleen maar dat ik er niet met hem over wilde praten en dat ik me rot voelde. Ik had heimwee naar mijn oude leven, naar de tijd dat mijn ouders nog samen waren. Toen mijn vader vroeg waarom ik nooit opnam als mijn moeder mij belde op mijn mobiel, ben ik boos naar buiten gelopen. "Mama maakt zich ook ongerust", riep mijn vader me achterna. Diep vanbinnen miste ik mijn moeder heel erg, maar ik kon haar niet vergeven wat ze had gedaan.'

Zoenen

'Toen ik een keer 's avonds laat met de groep was, zei Kim opeens dat ik Sven moest zoenen. Ik durfde geen "nee" te zeggen en voordat ik het wist, stond de groep om Sven en mij heen te roepen dat we moesten zoenen. Ik had nog nooit gezoend. Sven lachte vals. Hij sloeg zijn arm om mijn nek en drukte zijn lippen op de mijne. Ik zat in de houdgreep en stikte bijna toen ik zijn tong in mijn mond voelde. Opeens werd er aan mijn arm getrokken. Het was Justin en hij riep boos tegen Sven dat ik dit niet wilde en gaf hem een klap. Het ging allemaal zo snel. Ik stond te trillen op mijn benen en voordat ik het wist lag Sven op de grond. Justin trok me mee en samen renden we weg. Justin vertelde me dat hij niet meer bij de groep wilde horen. Ik zei dat ik er ook uit wilde stappen, maar dat ik bang was dat ik zonder de groep niets voorstelde. Justin zei dat hij mij juist bijzonder vond. We praatten een hele tijd. Ik besepte dat ik mezelf was kwijtgeraakt. Door Justin ontdekte ik weer wie ik was en dat ik geen dingen moest doen waar ik me niet goed bij voelde. Tot mijn verbazing zag ik mijn vader op straat lopen. Hij was naar mij op zoek en was ongerust. De tranen stonden in zijn ogen en hij sloeg zijn armen om me heen. Thuis vertelde ik hem alles wat er was gebeurd. Het luchtte op en mijn vader luisterde zonder boos te worden.'

'Samen met Justin stapte ik uit de groep. Gelukkig heeft Sven nooit wraak genomen.'

'Ik stikte bijna toen ik zijn tong in mijn mond voelde'

Sommigen van de groep waren wel heel boos en voelden zich verraden. Door Justin heb ik geleerd om voor mezelf op te komen. Hij is nu één van mijn beste vrienden. De scheiding van mijn ouders heb ik geaccepteerd en om de week ben ik een weekend bij mijn moeder. Gelukkig woont ze niet ver weg. Soms zie ik Kim lopen. Ze zegt niets meer tegen me en doet alsof ik niet besta. Ik hoop dat zij ooit inziet dat zij ook meer met haar leven kan doen dan rondhangen op straat.' ★

Op verzoek van de hoofdpersoon is haar naam veranderd.

Hangjongeren

Op veel plaatsen in Nederland zorgen groepen jongeren tussen de 13 en 18 jaar voor onrust. De verschillende groepen hebben vaak onderling ruzie. Verder vernielen ze dingen op straat en zorgen voor veel geluidsoverlast. Sommige bendes houden zich bezig met drugs-dealen. In Amsterdam hing de gemeente op bekende hangplekken Mosquito's op, een soort kastjes die een irritante, hoge toon verspreiden die alleen jongeren kunnen horen. Maar de huidige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, liet deze kastjes weer weghalen, omdat hij het 'onwenselijk vindt om overlast te bestrijden met overlast (centralawaai)'. Minister van Opstelten van Veiligheid en Justitie beloofde vorige week dat alle 89 jeugdbendes binnen twee jaar van straat zijn.'



EMINEM ZAT OOK BIJ EEN JEUGDBENDE

HEB JIJ OOK EEN HEFTIG VERHAAL?

Stuur het naar probleem@hitkrant.nl en zet in het onderwerp de tekst DRAMASTORY. Je tekst mag niet langer zijn dan 1000 woorden. Wie weet staat jouw story next week in HITKRANT.